

Τα κρεμμύδια, οι μπανάνες και η αισιοδοξία...

ΤΗΣ
ΝΙΚΗΣ ΔΕΛΗΚΑΝΑΚΗ-ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ*



Η παρακάτω θυμοσοφική σκηνή διαδραματίζεται σε επαρχιακό καφενείο του νομού μας μετεκλογικά, ανάμεσα σε οπαδούς του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, και έχει τη σημασία της.

«Πιάσε ένα κρομμύδι», παραγγέλνει ο νεοδημοκράτης θαμώνας στον καφετζή, για να συνοδέψει τη φάβα, μεζέ της ρακής στο τραπέζι.

«Μα ακόμα, μωρέ, θαρρείτε πως θα μας (ε)ταΐζειτε κρομμύδια;», αντιπαρέρχεται έτερος θαμώνας, καθημένος στο ίδιο τραπέζι, οπαδός του πρώτου κόμματος. «Να, πάρτε, μωρέ, και φάτε μπανάνες ανοιχτά τώρα. Πάνε, τελειώσανε οι εποχές σας. Με το ΠΑΣΟΚ θα δούμε άλλες μέρες!», απαντά με πλατύ χαμόγελο, και με άνεση αφίνει πάνω στο τραπέζι μια σακούλα μπανάνες που είχε μόλις πριν λίγο αγοράσει.

Η σημασία της σκηνής, σίγουρα μια από τις πάμπολλες που διαδραματίζονται ακόμα καθημερινά στο νομό λόγω των πρόσφατων εκλογών, αντανακλά την αισιοδοξία και τις υψηλές προσδοκίες μεγάλης πλειοψηφίας πολιτών για την ανασυγκρότηση της χώρας από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και των υπουργών του.

Κι έχει, φαίνεται, δίκαια τις ρίζες της στο ελπιδοφόρο προεκλογικό πρόγραμμα της πλειοψηφούσας παραταξής, ενώ ανατροφοδοτείται μετεκλογικά με σταθερούς ρυθμούς (π.χ. με τις τοποθετήσεις των νέων προσώπων στα υπουργεία, αλλά και με τις προγραμματικές δηλώσεις).

Και είναι η αισιοδοξία τους αυτή βαρύ φορτίο στους ώμους της νέας κυβέρνησης, μετά από μια δραματική αποτυχημένη πενταετία της προηγούμενης, που φαίνεται ότι βύθισε τη χώρα όχι μόνο σε μεγέθη, αλλά και στην εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Από τη φύση του όμως ελεύθερος, δημοκρατικός και επαναστάτης, ο Έλληνας έδωσε το προβάδισμα σ' εκείνους που πιστεύει ότι θα αλλάξουν τα πράγματα στον τόπο και πάλι.

Οι νέοι υπουργοί θα πρέπει να ανταποκριθούν σε πολυδιάστατους ρόλους, να σχεδιάσουν από την αρχή, να προγραμματίσουν, να ελέγξουν την υλοποίηση, να τη στηρίξουν έναντι των δυσκολιών, να συγκρουστούν γι' αυτό, να αξιολογήσουν με διαφάνεια και να αποδώσουν λογαριασμό ευρύτερα στον πολίτη. Γι' αυτό θα πρέπει να αποδειχτούν οραματιστές με φαντασία στο σχεδιασμό, μεθοδικοί και οργανωτικοί στον προγραμματισμό, αδιάφθοροι στη χειραγώγηση, δημοκρατικοί και αιχμηροί στις διαδικασίες αξιολόγησης και αυτοκριτικής, καθώς και ακούραστοι στη συνολική προσπάθεια. Γι' αυτό τους εκλέξαμε άλλωστε.

Από την άλλη πλευρά, αυτοί αποτελούν μόνο την καλώς ορατή γέφυρα του πλοίου, με όργανά τους για την καλή πλοήγηση τους νόμους και τους θεσμούς. Στις δημοκρατικές κοινωνίες μαζί τους στο ίδιο καράβι βρισκόμαστε όλοι εμείς, που με την ανάλογη πολιτική συμπεριφορά μας μπορούμε είτε ολέθρια να συντελέσουμε να βυθιστεί το πλοίο, είτε αντίθετα να πλέει ομαλά στους στόχους του. Τα αυτονόητα δεν ανήκουν σε "άλλους", μας αφορούν τον καθένα ατομικά. Η πολιτειακή ευθύνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ατομική ευθύνη.

* Η κ. Δελικανάκη είναι σχολική σύμβουλος της 19ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και δρ Επιστημών Αγωγής.