

## ΕΠΑΦΕΣ

### Ο σάκος του Αϊ Βασίλη

**Δ**ιάβασα κάπου ότι η παγκόσμια οικολογική οργάνωση WWF δημοσίευσε μια λίστα δώρων που δεν πρέπει να περιέχει ο σάκος του Αϊ Βασίλη, όπως αντικείμενα από ελεφαντόδοντο, δέρμα τίγρη ή κροκόδειλου, καβούκι θαλάσσιας χελώνας (ταρταρούγα), και άλλα παρόμοια από απειλούμενα είδη πανίδας και χλωρίδας. Συμφωνώ και επαυξάνω, όπως και πολλοί από εσάς φαντάζομαι, γιατί η φύση δεν είναι δώρο Θεού στον άνθρωπο - όπως λανθασμένα πιστεύεται - για να την κομματιάξει και να την προσφέ-

ρει απερίσκεπτα ως δώρα. Αντίθετα, ο άνθρωπος είναι και αυτός μέρος ενός συστήματος σε ισορροπία, η διατάραξη της οποίας είναι επιζήμια για όλους, άσχετα μεγέθους ή θέσης στην πυραμίδα των ειδών.



ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΔΕΛΗΚΑΝΑΚΗ\*

Αλλά τι άλλο δε θα έπρεπε να περιέχει αυτός ο τόσο πολυδιαφημισμένος σάκος; Ή τι θα πρέπει να περιέχει; Όποιους και να ρωτήσεις θα σου απαντήσουν ανάλογα με τις αντιλήψεις τους για τη ζωή, τις επιθυμίες τους, τα συναισθήματά τους και τα κίνητρά τους. Γι' αυτό, αν είναι ενήλικες, μπορεί να σου αραδιάσουν ψέματα, αφού σε αυτούς τα κίνητρα δεν περικλείουν πάντοτε αγαθές προθέσεις, τα συναισθήματα είναι πολλές φορές αρνητικά και οι επιθυμίες είναι κατευθυνόμενες, είτε συνειδητά είτε ασυνειδητά. Έτσι, μπορεί να λένε ότι σαν δώρα επιθυμούν την αγάπη, την ειρήνη, την ευτυχία και το ευ ζην των διπλανών τους και να μην το εννοούν καθόλου!

**Α**ν ρωτήσεις παιδιά μικρής αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας, θα σου απαντήσουν αυθόρμητα με όσες παραστάσεις τούς έχουν δημιουργήσει ως ανάγκες δώρων η καταναλωτική μας εποχή, από παιχνίδια μέχρι κάθε τύπο ηλεκτρονικών συσκευών. Αλλά επειδή οι προθέσεις τους είναι αγνές και δεν έχουν υποστεί την επεξεργασία των συναλλαγών και των συμβιβασμών των ενηλίκων, θα σου μιλήσουν - και θα το εννοούν - και για άλλα δώρα, όπως η φιλία, η ειρήνη, η αλήθεια, η δικαιοσύνη...

**Π**ροσωπικά, θα ήθελα ο σάκος να περιέχει μια γερή δόση χιούμορ, φρέσκιες ιδέες και πολλή, μα πολλή ενημέρωση και αλήθεια, καθώς και ενημέρωση άπλετη, χωρίς δώρα DVD, και απόλυτη αλήθεια για όσους την αναζητούν διαβάζοντας και κρίνοντας τα έντεχνα ιστορικής δημιουργημένα ψέματα κάθε εποχής και συγκυρίας. Μηροστά στην αλήθεια, οι άξιοι στέκονται όρθιοι, ενώ οι "απομιμήσεις" - είτε πρόκειται για πρόσωπα, είτε για έννοιες, γνώμες, απόψεις και θεωρίες - σαρώνονται από το φως της και χλομιάζουν.

**\* Η κ. Νίκη Δελκανάκη είναι σχολική σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.**