

ΕΠΑΦΕΣ

Η πολιτική της πίτας ή η πίτα της πολιτικής

Ο πρώτος μήνας του χρόνου σηματοδοτεί, εκτός πολλών άλλων, και την έναρξη μιας τουλάχιστον δέμηνης περιόδου κοπών πίτας, αφού πλέον οι σύλλογοι, οι φορείς, τα κόμματα και άλλες δυναμικές δομές ομάδων έχουν αυξηθεί σημαντικά, και η διαδικασία αυτή είναι μια από τις απαραίτητες της τελετουργικής τους λειτουργίας. Στις μέρες μας ο γλωσσικός όρος "κοπή βασιλόπιτας" μπορούσε να ανταποκριθεί ως σημαίνον μόνο για να αποδώσει τη σημασία του σημανόμενου "βασιλόπιτα", αφού αυτή ακριβώς αποτελεί αποκλειστικό έθιμο την ημέρα της Πρωτοχρονιάς.

Έτσι, για να μπορούμε να κόβουμε πίτες το μισό χρόνο,



ΤΗΣ
ΝΙΚΗ
ΔΕΛΗΚΑΝΑΚΗ

ως επινοητικός λαός που είμαστε, βγάλαμε το συνθετικό "βασιλο" - και καλά κάναμε, όπως και άλλες φορές στην ιστορία μας - και μας έμεινε η "πίτα". Αυτήν έκτοτε την κόβουμε όποτε θέλουμε, την αξιοποιούμε όπως θέλουμε και της αποδίδουμε όποια σημασία θέλουμε.

Η πίτα κυριαρχεί κυριολεκτικά και ρεαλιστικά στην πολιτικο-οικονομική ζωή

της χώρας. Εκφράσεις, όπως μερικές που γράφω παρακάτω, είναι χαρακτηριστικές και επίκαιρες λόγω της προεκλογικής περιόδου που βρισκόμαστε... Το "άνισο μοίρασμα της πίτας" λέγεται για την κατανομή των πάσης φύσης κονδυλίων, για την οποία ανταλλάσσουν συνήθως οι εμπλεκόμενοι από διαφωνίες μέχρι ύβρεις, ενώ πριν να καταλήξουν στο εμβραδόν των κομματιών έχουν καλύψει πολλά χιλιόμετρα ταξιδιού, έχουν λειώσει τις ανάλογες κόλες παπουτσιών από γραφείο σε γραφείο, έχουν κάνει από... κουμπαριές μέχρι άλλα που δε γράφονται.

Το "πέσε πίτα να σε φάω" μπορεί να λέγεται για αυτούς που, χωρίς να έχουν δουλέψει, περιμένουν να πάρουν το μεγάλο αξίωμα - κοινώς "καρέκλα". Η φράση "από πίτα που δεν τρως τι σε μέλει κι αν καεί" εκφράζει αυτούς που κοινώς έχουν καταργήσει το ήθος στην πολιτική τους ζωή, κατάσταση - αλίμονο - πολύ επικίνδυνη για το μέλλον μιας χώρας. Η έκφραση "και την πίτα ολάκερη και το σκύλο χορτάτο" μπορεί να ταιριάζει γάντι σε όσους περιφερειακούς δήμους προσπαθούν να συγκεράσουν σε ένα ψηφοδέλτιο άτομα από αντίθετους πολιτικούς χώρους, χωρίς απώλειες από την ένθεν και εκείθεν δυσαρέσκεια. Πραγματικά, χρειάζεται μαεστρία διατήρησης ισορροπιών...

Η φράση "τον έκανε πίτα" μπορεί να λεχθεί για όποιον επικρατήσει του πολιτικού αντιπάλου του μετά από προεκλογικό αγώνα, αρκεί να είναι αντίστοιχη με την πραγματικότητα, γιατί αν είναι φαινομενική και άνομα μεθοδευμένη ο χρόνος πάντα το δείχνει. Οι πίτες λοιπόν ήδη άρχισαν να κόβονται και ο ενθουσιασμός ένθεν και εκείθεν είναι ορατός.

Από τη μια οι κάθε δομής μικρές και μεγάλες ομάδες χρειάζονται την επιβεβαίωση των δημόσιων πολιτικών προσώπων στην τελετή τους, γιατί ισχυροποιούν τη θέση τους και όλο και ελπίζουν για κάποιο όφελος. Από την άλλη, η ευκαιρία που προσφέρει μια χαρούμενη σύναξη κόσμου εν μέσω φαγητού και ποτού - για την παρουσία των δημόσιων, πολιτικών και πολιτευόμενων προσώπων, σοβαρών και μη - είναι ιδανική. Θα χαιρετίσουν, θα δώσουν συμβολικά το "παρών" στα προβλήματα της ομάδας, θα ανταλλάξουν κάποιες ανώδυνες κουβέντες, ευχάριστες πάντα λόγω βραδιάς, και θα αποχωρήσουν σύντομα, συνήθως... νηστικοί, για να προλάβουν να πάνε και σε άλλες πίτες.

Οι σοβαροί βέβαια είναι χορτάτοι από πολλές απόψεις. Εξάλλου, να το ξέρετε, όποιος δουλεύει πολύ, συνήθως το τελευταίο που τον απασχολεί είναι το αν έφαγε.